

KERKBLAD



24e jaargang nr. 2 oktober 2016

Vredesweek

*Even praten over vrede
in die ene vredesweek.
Even samen plannen smeden,
na die ene vredespreek.*

*Och, het is die ene druppel
in die oorlogsoceaan,
waarna men weer verder huppelt,
of die preek niet heeft bestaan.*

*Of ... als God de plannen zegent!
op 't voortdurend smeekgebed;
met zijn liefde ons bejegt,
wordt de wereld dán gered?*

*God zoekt onze mensenhanden,
onze hoofden en ons hart;
onze hulp bij wantoestanden.
Hij vraagt om een nieuwe start.*

*'t Zijn misschien maar kleine stappen,
iedereen op zijn terrein,
met zijn eigen eigenschappen,
die hier nuttig kunnen zijn.*

*Samen jagen naar de vrede!
Als Gods liefde ons beschijnt,
kunnen wij in 't hier en heden
ettelijke druppels zijn!*

Jelly Verwaal





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.
In alle diensten is kindercreche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Vanaf 2 oktober is de aanvangstijd van alle diensten, tenzij anders vermeld, weer om 10.00 uur.

Zondag 2 oktober

3e zondag van de herfst (groen)
Israëlzondag
Mw. W. Stolk-van Gijzen
Collecte: Diaconie, Kerk en Kerk en Israël

Zondag 9 oktober

4e zondag van de herfst (rood)
Bevestiging en affreden ambtsdragers
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 16 oktober

5e zondag van de herfst (groen)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Werelddiaconaat, Kerk en Pastoraat

Zondag 23 oktober

6e zondag van de herfst (groen)
Ds. H. Perfors, koopvaardijpredikant
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 30 oktober

7e zondag van de herfst (groen)
Mw. Barbara Broeren-Verschoor, kerkelijk werker
Collecte: Diaconie, Kerk en Hervormingsdag

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met
Trudy van Noordt,
tel. 482577.



Het thema van de landelijke Protestantse Kerk is voor 2016-2017 "Deel je leven"



We delen ons leven met velen. In de eerste plaats met ons gezin, familie, vrienden en vriendinnen, klasgenootjes, collega's, burens en gemeenteleden. We gaan relaties aan en leggen verbindingen met mensen, zowel binnen als buiten de kerk. Verbinding is erg belangrijk om het leven te kunnen delen. Van jongs af aan leren we ons leven te delen in het leven van alle dag. Thuis in het gezin, op het werk, met collega's en zeker ook in de kerk. In de kerk komen we bij elkaar om met verschillende generaties in gesprek te gaan. We delen ideeën en stellen vragen over leven en geloof. We delen in vreugde en verdriet. We delen in geloof en twijfel. Naast geloofsoverdracht is de ontmoeting erg belangrijk. Afgelopen zondag werd onze dochter als pionier-theoloog bevestigd in een Protestantse Kerk van Utrecht-West. Zij had-



den startzondag, een week voor onze startzondag in Oostvoorne. Ook daar was het thema: "Deel je leven".

De landelijke kerk heeft voor de komende jaren 100 pioniersplekken in gedachten, waarvan er al tientallen zijn gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de pioniersplekken aandacht besteden aan de 'roep' vanuit de samenleving. De kerk creëert met name veilige ontmoetingen zonder dwang, regelgeving of verborgen agenda. Ontmoetingen kun je op veel verschillende manieren inrichten. Hoewel de ouderen onder ons met name aan de ontmoeting in de zondagse eredienst denken, kun je elkaar ook ontmoeten in de zogenaamde Emmaüswandelingen of via speeddaten of via een retraite in een klooster of via een duinwandeling. Een Emmaüswandeling is een wandeling met zijn tweeën. Je vertelt elkaar iets over je zelf en wat je bijvoorbeeld raakt in het geloof of juist niet. In speeddaten ontmoet je elkaar in een ruimte en stelt elkaar gerichte vragen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een kerkdienst: "Wat maakte dat je vandaag naar de kerk bent gekomen?" In pionierssituaties waarbij je de wijk intrekt komen net zo goed levensvragen aan de orde. Vaak hebben mensen niets met de kerk, maar dat wil niet zeggen dat er geen behoefte is om te bomen over vragen die het leven stelt.

Het komende jaar zal regelmatig het thema "Deel je leven" aan de orde komen. De uitdaging is dat we elkaar blijven ontmoeten en dat we ons als jongeren en ouderen met elkaar verbinden. Daarvoor is ruimte nodig. In het Koninkrijk van God is voor iedereen plaats in principe. Gods liefde is zo groot en Zijn barmhartigheid is oneindig. Ik bid samen met u en jullie om een gezegend jaar, om verbinding en het delen met elkaar. Ik bid om de kracht van de Heilige Geest, zodat de bal gaat rollen.

NEvdHK



Bond de Kerkdiensten

De ideale kerk...

Jezus in het midden

We schrijven zondag 21 augustus 2016. De laatste zondag is de zomervakantie. Het is een dienst voor jong en oud. Fijn om te merken dat er veel mensen in de kerk waren.

In de dienst hadden we het over Matteüs 18, met name vers 20: Waar twee of drie samen zijn, is Jezus in hun midden. Het bewaren van de eenheid en het zoeken naar verbondenheid waren twee kenmerken die we verder ontdekten met elkaar. De verbondenheid kwam op een aantal manieren tot uitdrukking. Bijvoorbeeld dat de kinderen ook iets vertelden in de dienst over wat zij hadden gehoord en gedaan bij de kinderkerk. Maar ook door het letterlijk verbonden zijn met een rode draad (de Heilige Geest!) en op die manier met elkaar de verbondenheid met God te zoeken in het gebed.

Gesprek met de kinderen over de ideale kerk

De oudste groep van de kinderen sprak met elkaar over "de ideale kerk". Op de foto is het resultaat zichtbaar. Omdat niet alles even goed te lezen



Bond de Kerkdiensten

is, hieronder een opsomming van de ideeën die de kinderen hebben. Een aantal zijn erg eenvoudig uit te voeren, dus wie weet wat er binnenkort staat te gebeuren!

In de ideale kerk ...

- wordt meer getekend en geknutseld
- worden er snoepjes uitgedeeld bij de collecte
- zijn er meer verschillende instrumenten
- is er meer tijd voor de kinderkerk
- zijn de liedjes korter
- beginnen we later in de ochtend
- worden er meer spelletjes gedaan
- is er een speeltuin
- is er een ren met kippen buiten bij het grind

En als laatste... wat erg leuk is om te vermelden: de kinderen willen graag dat er bij de kinderkerk twee groepen zijn. Dat tijdens de dienst de jonge kinderen gesplitst worden van de oudere kinderen. De kinderkerk deelt sinds kort tijdens de diensten voor jong én oud twee leiding in, zodat er inderdaad twee groepen gemaakt kunnen worden. Vaak zijn er teveel kinderen tijdens deze diensten, in twee groepen komen de kinderen tijdens de kinderkerk dan beter tot hun recht. De manier zoals de kinderkerk 21 augustus vormgegeven was, was voor de kinderen dus al een stukje van de ideale kerk!

En dan de volwassenen

Wat denkt u als u dit leest? Ach, het zijn maar kinderen? Of wellicht vindt u er goede ideeën tussen zitten? Een tijdje geleden spraken we op een gemeentevond met u (de volwassenen) ook over de ideale kerk. Daar kwamen andere zaken in naar voren. In de ideale kerk...

- wensen we elkaar vrede toe
- laten we anderen in hun waarde
- is er een goede liturgie
- vieren we samen
- zijn we samen stil
- gaat het niet om dogma's

Ook kwam naar voren dat we Christus als Heer centraal moeten stellen. Dat lijkt verdacht veel op het thema van de dienst in augustus: Jezus in het



Bond de Kerkdiensten

midden. We spraken toen ook over "gewoon lekker samen zijn": samen werken en samen vieren, dat is een feest.

Samen!

De volwassenen spreken over andere zaken dan de kinderen. Dat is ook logisch, dat gebeurt niet alleen in de kerk, maar ook daar buiten. Voor mij is de uitdaging om de kinderen te laten vertellen wat zij belangrijk vinden en daar mee aan de slag te gaan. En het is de uitdaging om de volwassenen uit te laten leggen wat zij belangrijk vinden en daar een plaats voor te zoeken. Heeft u wel eens aan een kind gevraagd wat hij/zij mooi vond in de dienst die ochtend? Heb je wel eens aan iemand die je oma zou kunnen zijn gevraagd waarom hij/zij op zondagochtend in de kerk zit?

Volgens mij is dat de ideale kerk: Jezus in het midden, en een groep mensen van alle leeftijden er rond om heen die samen vieren en bidden, praten en luisteren, lachen en huilen. En aan elkaar vertellen waarom ze dat zo belangrijk vinden. Deel je leven samen!

Barbara Broeren

Crèche

Zondag 25 september	Joëlle en Bas van Oorschot
Zondag 2 oktober	Karin van der Woerd
Zondag 9 oktober	Charlotte Groeneveld
Zondag 16 oktober	Anita Eggink
Zondag 23 oktober	Ingrid Langbroek
Zondag 30 oktober	Bep Oosterman en Julia



Voorbeden

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.





Van lief en leed

In Memoriam Jacob Willem Dieleman (Jaap)

Jaap werd geboren in Rotterdam op 25 juni 1936 en overleed op 2 september 2016 in Oostvoorne. Hij groeide op in Heijplaat, waar Jaaps vader werkte voor de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Van oorsprong kwam zijn familie uit Zeeuws-Vlaanderen. In Heijplaat kwamen mensen uit het hele land. De maatschappij had er een nieuw dorp gebouwd met maar liefst vier kerkelijke richtingen. En Jaap zijn familie hoorde bij de Hervormde kerk destijds. Jaap heeft zijn moeder al heel jong moeten missen. Hij was vijf en zijn zusje drie. Het was in de oorlog en moeder had TBC. Jaap groeide op en maakte veel vrienden. Een van de vrienden trouwde met de zus van Dit Dieleman, de vrouw van Jaap. Tijdens de gesprekken voelde je de genegenheid en kameraadschap voor elkaar en voor Jaap. Jaap ging naar de LTS afdeling scheepsbouw en werd later tekenaar/constructeur. Op internet las ik dat Verolme ook als tekenaar/constructeur was begonnen.

Op 56-jarige leeftijd kreeg Jaap de gelegenheid om met pre-pensioen te gaan. Hij heeft zich nooit verveeld. Toen mevrouw Dieleman ook met pensioen ging hebben ze vele, vele reizen gemaakt met vrienden en familie. Zo leerde ik de familie Dieleman kennen, net terug uit Portugal. Vorig jaar echter werd Jaap opgenomen in het Maasstadziekenhuis. Daar heeft hij maanden gelegen. Op een gegeven moment nam ik een bijbel mee en vroeg hem of hij een favoriete tekst had. Dat was zo. Het was Psalm 40, 12b. Dat was hun trouwtekst. "Uw goedertierenheid en waarheid mogen mijn ziel bewaren voor altijd." (vrij vertaald door Jaap). Zo voelde hij dat. Meer dan een jaar heeft hij geknokt om voor zijn vrouw te kunnen zorgen en uiteindelijk moest hij na een dapper gedragen ziekbed de strijd opgeven.

Op 6 september jl. hebben we Jaap begraven op de Algemene Begraafplaats van Oostvoorne. De dienst was in de kerk waar de organist Jesu joy of man's desiring speelde en The holy City. Jaap hield van orgelmuziek. We wensen mevrouw Dieleman en familie en vrienden Gods zegen toe met de woorden van lied 416 uit het NLB: "Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn."



Zieken

Meneer Boekee is ernstig ziek. Hij wordt verzorgd in het Zorghotel van de Vliedberg in Ouddorp. Kamer 120. Via de inloop had hij een kaart ontvangen waar hij erg blij mee was. We wensen meneer Boekee de troostrijke woorden van Lied 416 toe: "Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn."

Mevrouw Arkenbout heeft een tijdelijke plek in het Antonius Gasthuis in Rotterdam. Zij heeft kamer nr. 6 op afdeling Mattheüs, Nieuwe Binnenweg 50. Mevrouw Arkenbout heeft haar bovenbeen gebroken. We hopen dat het been hersteld en dat u hier in de buurt een verzorgingsplek vindt.

Vanmorgen (14-09) werd ik gebeld door familie van mevrouw Clara van Zoelen. Zij is overleden. Een In Memoriam van mevrouw Van Zoelen komt de volgende keer in het kerkblad.

We wensen alle mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers Gods nabijheid toe.

Startzondag 22 september - data basiscatechese

Dan begint het kerkelijk seizoen. Ook het jeugdwerk en de catechese starten. De jongelui worden persoonlijk benaderd, maar de data voor de basis catechese voor de periode 2016-2017 voor groep 7 en 8 zijn: **20-09; 04-10; 01-11; 15-11; 29-11; 13-12**. De data staan ook op de Activiteitenkalender. Het is op dinsdagmiddag direct na schooltijd, tussen 15.15 en 15.30 uur en 16.30 uur, net als vorig jaar. Locatie: Pastorie Hoflaan 29.

Mededeling van het pastoraal team

Het pastoraal team heeft een pastorale beleidsnota opgesteld, waarin het volgende kerkblad uitgebreid zal worden ingegaan.



Hongersnood in Ethiopië

In de maanden juli en augustus was de uitgangscollecte bestemd voor Ethiopië. De collectes hebben € 948,49 opgebracht en de diaconie heeft het aangevuld naar € 1.000,-.

Hoewel dit bij lange na niet voldoende is, hebben we een mooi bedrag kunnen overmaken op de rekening van Cordaid Mensen in Nood.

Hartelijk dank aan alle gevers.

De diaconie

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood

Zaterdag 1 oktober vindt weer de jaarlijkse kledinginzameling plaats. Sam's kledingactie is blij met uw goede, nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel, graag verpakt in gesloten plastic zakken. De Dorpskerk is het inleverpunt en zal van 10.00 uur tot 13.00 uur geopend zijn. Dit jaar wordt extra hulp geboden aan ontheemden in Nepal, zij zijn nog steeds een kwetsbare groep na de aardbevingen in 2015.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Commissie Kerk in Actie

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.



Diakonaal Nieuws

Collecten augustus

datum	doel	totaal
7-8-2016	Diaconie	€ 106,85
	Kerk	€ 73,50
	Ethiopië	€ 117,77
14-8-2016	Diaconie Zomerzending	€ 118,31
	Kerk	€ 91,25
	Ethiopië	€ 136,00
21-8-2016	Diaconie	€ 89,62
	Kerk	€ 97,40
	Ethiopië	€ 107,55
28-8-2016	Diaconie	€ 71,20
	Koopvaardij ds. H. Perfors	€ 89,65
	Ethiopië	€ 87,45
	Thee/koffiegeld Oostvoorne vroegere tijden	€ 169,30
	Leemgaarde augustus	€ 37,75
	Totaal	€ 1393,60



Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06-22421605) en Els van Teijlingen (tel. 06-51903661), Patrijzenlaan 340.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Ledenadministratie

Overleden:

Op 12-08-2016 mw. E. Kruithof-van der Winden, Patrijzenlaan 44,
geb. 28-07-1934

Op 17-08-2016 mw. S. Dogterom-Groeneveld, De Ruy 8, geb. 23-08-1924

Op 2-9-2016 dhr. J.W. Dieleman, Kantelenweg 92, geb. 25-6-1936

Verhuisd

Fam. Teunissen van Goudhoekweg 18 naar Ringmuur 103

Dhr. I.A.L. Klok van Patrijzenlaan 198 naar Burgemeester Letteweg 14

Dhr. R.P.E. van Reek van Zwartelaan 20 naar Gravenlaan 1

Dhr. J.W.H. Smit van Voorweg 86 naar v.d. Meerweg 36

De Herberg zondag 16 oktober weer open!

Zondagmiddag 16 oktober vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.

Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen

Duisternis kan geen
duisternis verdrijven
enkel **het licht** is
daartoe in staat

Haat kan geen
haat verdrijven
enkel **de liefde** is
daartoe in staat.

Martin Luther King / # Prayforparis



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Uit het winterwerkprogramma Lezing/presentatie over het werk van Koopvaardij-predikant Helene Perfors

Geboren in de marinebasis Den Helder, theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gewerkt in o.a. Spanje en Zweden als kinderoppas en kamermeisje.



Ds. Helene Perfors is sinds september 2001 vanuit de Protestantse kerk Nederland werkzaam als koopvaardij predikant in de haven van Rotterdam en verbonden aan de PGO.

In de Wormer werd ze gemeentepredikant maar na ruim zes jaar ging ze terug naar een maritieme setting, werkend voor zeevarenden.

Waar haar werkzaamheden allemaal uit bestaan als koopvaardij predikant horen we op deze avond.



Datum: dinsdagavond 25 oktober

Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)

Plaats: (consistorie van) de Dorpskerk (afhankelijk van het aantal aanmeldingen)

Deelnemen aan het leerhuis over de tora

Enkele gemeenteleden hebben zich inmiddels voor dit leerhuis opgegeven.

Ik veronderstel dat er nog meer belangstellenden zijn, maar dat het er nog niet van gekomen is om zich aan te melden.

Daarom even deze herinnering. U kunt zich nog **tot uiterlijk 3 oktober** bij ondergetekende aanmelden via tel.: 219886 of via e-mail: doornbosbaaima@hetnet.nl. Een briefje in de bus van Koekoekslaan 1 kan ook.

Het gaat om vijf bijeenkomsten op dinsdagmiddag en/of dinsdagavond, afhankelijk van de belangstelling. De data zijn 11 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari en 21 maart. Aanvang 's middags om 14 uur, 's avonds om 19.30 uur. Plaats: consistorie van de kerk. Kosten: geen.

Vermeld bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk e-mailadres. Geef ook uw voorkeur aan: 's middags, 's avonds of geen voorkeur. Verdere inhoudelijke informatie vindt u in het winterwerkboekje.

Harry Doornbos



Luisteren kan zoveel zeggen.

OM
DENKEN

“Verbeelden en Ontmoeten”

Op zaterdag 15 oktober 2016, tussen 9.30 uur en 12.30 uur is de Dorpskerk in Oostvoorne een plaats van ontmoeting waarbij de lokale bloemschikgroep van deze kerk de symbolische schikkingen tentoonstelt voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de 4 adventszondagen en Kerst.

Deze ochtend staat in het teken van “Verbeelden en Ontmoeten”.

Vijf jaar geleden ontstond bij de bloemschikgroep in Oostvoorne de wens om deze dag te organiseren en de inspiratie gaande te houden, de schikkingen te tonen en leden van vele gemeenten in de regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te bezielen.

De nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn. Om het geheel een wat breder karakter te geven is beeldend kunstenaar Else Mulder met haar creaties aanwezig. Ook zijn we blij dat Kobi van der Kooi een deel van haar oeuvre wil laten zien. Beide kunstenaars wonen in Oostvoorne.

Uiteraard is de toegang vrij maar als u een bijdrage aan de uitgang wilt geven als tegemoetkoming in de onkosten zijn wij daar blij mee.

U bent van harte welkom op 15 oktober 2016!

U kunt tegen die tijd informatie en uitnodiging van Verbeelden en Ontmoeten in Oostvoorne op de website van de PKN vinden:

www.protestantsekerk.nl

Het is de laatste keer dat “Verbeelden en Ontmoeten” georganiseerd wordt. De paasbrochure 2017 zal besteld kunnen worden via de website van de PKN.

Voor vragen: A. Nuijten, tel. 0181-773144



Allerhande Kerkelijk Nieuws

PCOB afdeling Westvoorne

Gezellige bijeenkomst PCOB leden

Op woensdag 12 oktober hebben we weer een gezellige middag gepland met allerlei spellen. U kunt uw medemens weer uitdagen en ook zal er een bingo worden gehouden waarbij weer leuke prijsjes zijn te winnen. Vanaf 13.00 uur kunt u binnenlopen en we starten dan om 13.30 uur. De locatie is de Welkomkerk.

Ook aspirant-leden zijn natuurlijk van harte welkom!

Als bijdrage in de kosten laten we het "lief en leed busje" rondgaan. Mocht u vervoersproblemen hebben... even bellen.

Voor Rockanje en Tlnte:

Tineke Vriend, tel. 404434 of Harry Luijendijk, tel. 401950.

Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483898

We hopen weer op een grote opkomst!



Tineke Vriend,
Secr. PCOB Westvoorne

Laten we hen in de kou staan?

PCOB Westvoorne is naarstig op zoek naar actieve senioren die het bestuur niet alleen willen ondersteunen, maar tevens bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

De gemiddelde leeftijd van de leden van onze plaatselijke afdeling beweegt zich inmiddels rond de 80 jaar. Het wordt dan ook steeds moeilijker om een actief bestuur op de been te houden, die voor de bijna 200 ouderen de nodige activiteiten organiseert. Deze lopen uiteen van het aanbieden van een spelletjesmiddag, een excursie, het uitnodigen van sprekers met een voor de doelgroep interessant onderwerp, dan wel het organiseren van een jaarlijkse vakantie. Activiteiten die hoog worden gewaardeerd en bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming. Daarnaast is ook het "omzien naar elkaar" bij lief en leed een wezenlijke taak die door het bestuur inhoud wordt gegeven.

Helaas is door omstandigheden het aantal bestuursleden zodanig geslonken dat het voor hen haast onmogelijk wordt alle taken inhoud te geven. Deze bestuursleden maken zich dan ook ernstig zorgen wat betreft de toekomst. Laat u hen als actieve senior in de kou staan en realiseert u zich dat



Allerhande Kerkelijk Nieuws

wellicht ook voor u eens de tijd komt dat uw levensvreugde afhankelijk wordt van de inzet van anderen? Aarzel niet langer en meld u aan. Wilt u weten welke vacatures er zoal zijn en wat de daarmee samenhangende taak inhoudt? Neem contact op met Tineke Vriend (tel. 404434 of mail naar tinekevriend@hotmail.com), dan wel met Harry Luijendijk, tel. 401915, e-mailadres: hm.luijendijk@outlook.com en wellicht weten zij u zo enthousiast te maken dat u zegt: "Ja dat is iets voor mij!"

PCOB Westvoorne, Tineke Vriend, secretaris

Data om te onthouden

- Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in de Leemgaarde. Zaal de Langedam.
- 1 oktober Kledinginzameling Mensen in Nood, Dorpskerk van 10.00 uur tot 13.00 uur.
- 15 oktober Verbeelden en ontmoeten. Dorpskerk tussen 9.30 uur en 12.30 uur.
- 16 oktober De Herberg. Dorpskerk vanaf 15.00 uur tot ong. 17.00 uur.
- 18 oktober Redactievergadering. Dorpskerk 16.30 uur.
- 25 oktober lezing/presentatie werk ds. H. Perfors. Dorpskerk 20.00 uur.



**Bijna niets is eenvoudiger
dan een idee van tafel vegen.**

OM
DENKEN



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 17 oktober 2016 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 30 oktober 2016 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:

Bert Hamer, Rialaan 25 of

Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17

of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

Wijkouderlingen:

Wijk 1: ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82

Wijk 2: ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Wijk 3: pastorale werkers: Ditje Maassen, tel. 31 19 71

Marijke de Zoete, tel. 48 34 26

Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49

Wijk 4: ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49

Wijk 5: ouderling Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085**

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl

Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg

Hoflaan 29, 3233 AN

Tel. 77 68 49

Vrije dag: maandag

Kerkelijk werker

Barbara Broeren

Tel. 06 3074 6599

kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

Vacant

Notulist:

Vacant

Voorzitter Kerkrentmeesters:

Vacant

Scriba:

H.H. Hoedemaker

Polderweg 2, 3233 LR

Tel. 48 38 20

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. v.d. Hoek-Febus

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Administrateur Diaconie:

J.M. Kruik-van Roon

v.d. Meerweg 14, 3233 BX

Tel. 48 45 30

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15